



AALBORG POLITIS SENIORKLUB

40 ÅRS jubilæumsfest

Torsdag den 26. januar 2017

Melodi: Åh disse minder

Orkideen er rammen - nu fester vi sammen
vi fejrer vor klub med maner.
Ingen klub andre steder - kan nævnes som bedre,
dog rart om vi var mange fler.
Vores fortid os binder og sammen vi finder
så meget som for os er ens.
Og når tirsdage kalde - så kommer vi alle,
selv nogle lidt tunge til bens.
Åh, disse minder fra dengang vi var politi,
åh, disse minder om tiden som længst er forbi,
åh, disse minder på glæder og sorger min ven,
vi har dem, de ligger derinde - de kommer så ofte igen.

Fyrre år er henrunden og klubben har funden
sit ståsted som noget solidt.
Med de år har vi nået - hvad næppe var spået,
at være så fælles som vi.
Vi er O-folk og K-folk med mænd og med kvinder,
vi udgør den samlede flok.
Her vi synge og tale og ser os tilbage,
og glædes ved omgang som nu.
Åh, disse minder fra dengang.

Når vi nu ser tilbage på hensvundne dage
passerer en masse revy.
Mange ting har vi prøvet - i alt var vi øvet,
vi var politi i vor by.
Var der slagsmål, ballade - vi veg ej tilbage,
hver enkelt han tog her sin tørn,
men af aktive dage er intet tilbage,
for evigt er vi sat på stald.
Åh, disse minder fra dengang.

Vi kan rejse af landet - og alt muligt andet,
hvert eneste år ta'r vi ud.
Vi kan feste og grine i "gårdens kantine",
vi møder, når der kommer bud.
Men i alvorens time - så ændrer vi mine,
vi kender til livets værdi.
Timeglasset udrinde - og derfor vi finde,
lidt trøst ved at sige - fordi:
Åh, disse minder, dem har vi at holde os til,
åh, disse minder, dem kalder vi frem, når vi vil,
åh, disse minder, de er prentet i sjæl og i sind,
dem har vi til fælles for evigt, måske med en tåre på kind.

forfattet til 20 års jubilæum 1997,
ændret til 40 års jubilæum 2017. Ej.P.